

οκίνητα!
ης ΙΧ και κλοπής
ι στους Μύλους
ταίο Μύλο, όπου
ι δεν είναι ορατό
ος και ο «τεμπέ-
ύρμα την κλειδα-
ίναμε Αθήνα, ας
ρτοφολάκια κλπ!
νει!

διά»
ιτσαν
πιακούς!

ανήλικοι κυρίως)
ς. Δεν ήταν οργα-
μείο συνάντησης
ύ το νησί μας. Αν
υς διάθεση" έμει-
επειδή τα παιδιά
ε κλπ ...δωρεάν.
και όταν τους ζή-
Από κάποιον άλλο
: να τους τα χαρί-
σικά δήλωσαν την
έφοντας την φιλο-
ρροκρατώντας ότι
ισε. Το ξέραμε ότι
ι κάναμε γι' αυτό;

δι!
τον υπάλληλο που



τροχαία...ξεβίδωσε
ύγουστος μας βρή-
ιστιάτικε επισκέπτη

ουριστών



NAS

Οργασμός έργου στο Διοικητήριο



Από το παράθυρο του δευτέρου ορόφου του κτιρίου της Αστυνομίας φαίνεται καθημερινά ο οργασμός έργου που επιτελείται για την ανέγερσή του Διοικητήριου. Ήταν να μη δοθεί το «οκ» τελικά! Από την μεγάλη «τρύπα» φαίνεται το μέγεθος των θεμελίων αλλά και το πάρκινγκ, που τόσο ανάγκη έχει η πόλη μας και... οι υπηρεσίες της!

Επιτέλους ανοιχτά Φαρμακεία!

Το καλοκαίρι είναι τόσο δύσκολο να ψάχνεις εφημερεύοντα φαρμακείο. Ειδικά αν είσαι επισκέπτης και δεν έχεις χάρτη και ψάχνεις με αυτή τη ζέστη «Άραγε πού είναι η τάδε οδός» και αν είναι στην Αγορά και δεν έχεις πού να παρκάρεις για να προσεγγίσεις εύκολα. Μόνο θετικό είναι το ωράριο καταστημάτων που ακολουθούν πλέον τα φαρμακεία!

Ο Άγιος Μηνάς εκπέμπει SOS!



Το σημείο που κάνει στάση το λεωφορείο στον Άγιο Μηνά θυμίζει Αθήνα! Όχι μόνο επειδή μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ούτε δείγμα πρασίνου, αλλά επειδή πάντα έχει κόσμο που περιμένει το λεωφορείο για

να γυρίσει σπίτι του, διπλοπαρκαρισμένα παράνομα οχήματα και απίστευτη κίνηση!!! Όταν κάνει στάση το λεωφορείο, ξέρεις πολύ καλά ότι θα τηγανιστείς μέσα στο αυτοκίνητό σου αρκετή ώρα! Αφού δεν μπορέσαμε ακόμα να πάμε τη στάση (για παράδειγμα στην Αστυνομία) στο δρόμο προς τη Μαρίνα (5 λεπτά πιο κάτω), είναι ίσως το νούμερο ένα σημείο της πόλης που χρειάζεται πάντα παρουσία Αστυνομικού για να αποτρέπει τους άρχοντες του πάρκινγκ να «καθυστερούν» ΚΤΕΛ και επιβάτες!

"Βασάνιζαν" γατάκια σε ταβέρνα

Τρεις επώνυμες καταγγελίες από πελάτες έγιναν σε ιδιοκτήτη παραλιακής ταβέρνας του νησιού, όχι επειδή είχαν πρόβλημα με το φαγητό τους, αλλά επειδή υποστηρίζουν ότι είδαν να βασανίζονται ζωάκια από τα παιδιά του ιδιοκτήτη και άλλων πελατών. Ακολουθεί απόσπασμα από το δελτίο τύπου του Φιλοζωικού Σωματείου Λευκάδος LAWS και η καταγγελία της Anne Meregood, Master of Public Health, Assistant Professor, Boston University School of Medicine.

«Πότε θα καταλάβουν οι καταστηματάρχες, ότι το θέμα ενός ζώου που κακοποιείται, κατά αυτούς απλά αντικείμενο «παιχνιδιού» ενοχλεί και εξαγριώνει ευαισθητοποιημένους πελάτες;

Πότε θα καταλάβουν οι γονείς ότι τα δικαιώματα των παιδιών τους σταματούν όταν καταπατούν το δικαίωμα της ζωής ανυπεράσπιστων πλασμάτων» LAWS

Τρώγαμε στην ταβέρνα στη Λυγιά. Καθώς τρώγαμε, ένα μικρό κοριτσάκι..., άρχισε να κυνηγάει ένα γατάκι τρηγύρω από το τραπέζι μας. Ήταν πολύ βίαιη με το γατί. Συγκεκριμένα, το στριφογύριζε στον αέρα πιάνοντάς το από τα δύο του ποδαράκια, το πέταγε ψηλά σαν μπάλλα πάλι και πάλι και πάλι... χωρίς σταμάτημα. Φοβηθήκαμε ότι θα του έσπαγε τα πόδια. Το καμένο ήταν αδύνατον να ξεφύγει από το διαρκές κυνηγήτο. Ζητήσαμε από τον διευθυντή της ταβέρνας να πει στο παιδί να σταματήσει να βασανίζει το γατί. Παρ' όλο που η μικρή σταμάτησε για λίγο, πολύ σύντομα άρχισε να κυνηγάει πάλι το ζωάκι. Όλοι μας ήμασταν σοκαρισμένοι από αυτή την βάρβαρη συμπεριφορά... Οι φιλοξενούμενοί μας από την Αμερική, μη συνθισμένοι στο να βλέπουν βασανισμό ζώων, κυρίως από μικρά παιδιά και γονείς να μην επεμβαίνουν αλλά αντίθετα, να υποθάλπουν αυτή την βίαιη συμπεριφορά, εξεπλάγησαν και σοκαρίστηκαν. Δεν ξαναφάγαμε σε αυτή την ταβέρνα τις δύο επόμενες εβδομάδες των διακοπών μας, καθώς αποδοκιμάζουμε απόλυτα το τρόπο που συμπεριφέρονται στα ζώα. Οι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να προσέξουν περισσότερο για την προστασία τους».



«Γιατί πετάτε τα σκουπίδια στο δρόμο;» Απ' όποιο σημείο της Λευκάδας και αν περάσεις, στις άκρες του δρόμου κυκλοφορούν σκουπίδια, που έχουν πεταχτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από διερχόμενα αυτοκίνητα. Μπουκάλια, σακκούλες, χαρτοπετσέτες, ποτήρια καφέ, διαφημιστικά φυλλάδια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Ιδιαίτερα στο δρόμο της Γύρας δίπλα από τη λιμνοθάλασσα και φυσικά μέσα σε αυτή, παρέα με τους κορμοράνους και τους πελεκάνους. Τόσο δύσκολο είναι να περιμένεις να βρεις ένα κάδο και να τα πετάξεις φίλε οδηγέ; Σου μοιάζει η άκρη του δρόμου για σκουπιδοντενεκές; Γίνε επιτέλους άνθρωπος, ξέχασε τις κακές σου συνήθειες!